

# de woudenbergger



18E JAARGANG  
18 OKTOBER 1978

42

Onafhankelijk nieuwsblad voor de gemeenten Woudenberg en Maarn

B  
D

UITO

BAR  
DRU  
UITO

NIEU  
BAR

TEL

## Wat is de wereld toch klein....

**WOUDENBERG** – Dezer dagen beluisterden we met belangstelling een verhaal van de heer J. van Appeldoorn, dat we onze lezers niet graag willen onthouden. Daar blijkt uit, dat de wereld toch eigenlijk maar klein is en dat er verschillende omstandigheden kunnen zijn, die een levensloop mede bepalen. Het begon allemaal met een bezoek van mevrouw E. H. van Appeldoorn-Kleinveld aan de familie Meurs in Leersum. Tijdens dat bezoek ontmoette zij de familie Koks uit Amerika, die daarheen in 1949 waren geëmigreerd. In het daarop volgende gesprek vertelde mevrouw Van Appeldoorn, dat in 1908 een broer van haar moeder, Chris, naar Amerika was vertrokken, maar dat men daarna nooit meer iets van hem had vernomen. Op de vraag van de heer De Koks, hoe de familienaam van haar moeder was geweest, vertelde zij hem, dat deze „Peut“ was. De heer De Koks vroeg daarop of dit wellicht ook „Van der Peut“ kon wezen, waarop zij antwoordde, dat dit inderdaad de echte naam was geweest. Ook kon zij bevestigend antwoorden, dat er een Albert in haar familie was geweest, te weten haar grootvader. Men viel al gauw van de ene verbazing in de andere, want de heer Koks vertelde, dat hij in Pella (Iowa) woonde en zeventien



WOUDENBERG – Van links naar rechts: Josephina, mevrouw Van Appeldoorn en Albert.

jaar gefarmed (geboerd) had naast ene Albert v.d. Peut, zoon van Chris!

De moeder van mevrouw Van Appeldoorn, mevrouw Kleinveld-v.d. Peut is thans 91 jaar, de enige van haar familiegeneratie die nog leeft en woont in het bejaarden-centrum Groenewoude te Woudenberg.

De volgende dag heeft de familie De Koks wat foto's van mevrouw Kleinveld-v.d. Peut en van de overige familieleden opgehaald om die mee te nemen naar Amerika.

Een blijde geschiedenis volgde daarop, want al heel gauw kwamen er brieven uit Pella met foto's van de familieleden aldaar. Behalve Al-

bert had Chris nog een kind, Josephina, thans 62 jaar en, zoals uit de foto's blijkt het evenbeeld van mevrouw Van Appeldoorn. Omdat er al eens eerder sprake geweest was van een bezoek aan Amerika, vonden de heer en mevrouw Van Appeldoorn daarvoor nu wel extra redenen en op 28 augustus vertrokken ze voor de reis naar Pella, die ze wel nooit meer zullen vergeten. Albert, Josephina en de kinderen van deze families waren enorm blij, dat ze nog eens familie hadden gekregen. Uit de geschiedenis blijkt, dat de geëmigreerde Chris in Amerika al gauw trouwde en kinderen kreeg. Bij de geboorte van Albert (58 jaar) overleed hun moeder. De kinderen kwamen in een pleeggezin terecht en Chris verloor in verdriet om het overlijden van zijn vrouw (op 26 jarige leeftijd) alle belangstelling voor zijn omgeving.

De familierelatie tussen de familie Van der Peut in Amerika en de Nederlandse verwanten zal ongetwijfeld niet meer gauw worden verbroken. En dat begon dan allemaal met een toevallige ontmoeting in Leersum – Wat is de wereld toch klein...



Als u De  
niet heb  
woensd  
belt u da  
klachten  
Wouder  
Tel.  
366

Verga  
CPB-W

WOUDEN  
deling Wou  
op donderd  
gebouw Eb  
kwart voor  
Bloemsma  
op deze av  
onderwerp  
eeuwen do  
ook voor de  
belangstell  
gasten van